

LeffingeZicht



jaargang 6 - nummer 20 - januari 2019



Foto: Lise Hooimaert



v.u. LeffingeZicht

m
middelkerke

Van de redactie

Laten we eens origineel zijn en beginnen met u 'Onze beste wensen voor een nieuw jaar' over te maken. Gewoonlijk voegen we daar dan ook nog "En een goede gezondheid!" aan toe. Doorgaans staan we niet veel stil bij onze gezondheid, tot een pijnlijke kies of een griepje ons overvalt. Dan beseffen we meteen weer hoe fijn een goede gezondheid is, en beloven we onszelf in de toekomst lijf en leden beter te verzorgen en te respecteren. Maar eens die tandpijn of koorts wegebt, vergeten we vaak al even snel weer onze goede voornemens.

Voor sommigen, jong en oud, is die gezondheid evenwel een dagelijkse bekommernis. Ze verdienen onze volle steun en begrip.

Voor DorpInZicht en LeffingeZicht worden het ook interessante weken en maanden. De gemeenteraadsverkiezingen brachten immers een politieke aardverschuiving teweeg. We danken het aftredend bestuur dat ons de kans gaf onze initiatieven uit te werken, en we kijken belangstellend uit naar de visie die het nieuwe bestuur zal hebben.

Elke partij had in haar programma ruime aandacht voor burgerparticipatie. En terecht: de tijd dat het bestuur eenzijdig beslist wat goed is en wat niet voor de dorpen en wijken, is lang voorbij. Nieuwe inspraakvormen vinden overal ingang, en dat is een goede evolutie. Een bestuur mag zijn mandaat dat het van de kiezer kreeg niet beschouwen als een blanco cheque waarmee het de volgende 6 jaar vrijuit zijn gang gaat. De finale beslissing blijft uiteraard altijd bij dat bestuur, maar het dient ook open te staan voor suggesties en vragen in een open communicatie. Op die manier krijgt het beleid ook een breder draagvlak. De burgerinitiatieven hebben op hun beurt de plicht om hun voorstellen en adviezen goed te overwegen en te motiveren. In die filosofie willen wij graag in een constructieve dialoog in overleg.

En intussen dus: een gezond en succesvol 2019 voor elk van u!

De redactie,

Luc Despodt, Sigrid Dedeckere, Geert Aneca, Diederik Van Rillaer en Gwen Deprez

leffingezicht@gmail.com

Wist je al dat...

- ... dit de 20e LeffingeZicht is? De redactie mag 5 kaarsjes uitblazen.
- ... Norbert Declercq al 20 jaar champagne verkocht waarvan de opbrengst volledig naar het Arianefonds gaat. Hij zamelde zo al meer dan 800.000 euro in.
- ... Nienke Pierre binnenkort voor 4 maanden naar Zambia vertrekt om er te gaan werken in een plaatselijk schooltje. We brengen verslag uit bij haar terugkeer.
- ... uit het resultaat van de grootscheepse Curieuzeneuzen-meting bleek dat het met de luchtkwaliteit in Leffinge nog meevalt. Er waren 3 meetpunten, maar slechts 2 konden verwerkt. Er is wel een duidelijk verschil tussen de Leeuwerikenstraat en de Leffingestraat. Jammer dat er geen meetpunt was in bijvoorbeeld de Dorpsstraat.
- ... na het verdwijnen van het 'Postpunt' nog 3 brievenbussen blijven waar je post kwijt kan: Dorpsstraat 37, Vaardijk Zuid 33 en Leffingestraat 18. Je kan ze ook terugvinden via www.postaalpunt.be.
- ... je een defecte straatlamp kan melden via 'Infrax defecte straatverlichting'. Je komt op een webpagina en als je deze correct hebt ingevuld en verstuurd dan wordt de lamp binnen enkele weken hersteld. Zo zorg je mee voor meer (verkeers)veiligheid!
- ... sedert de heraanleg van het nieuwe fietspad 'Oude trambedding' er nog steeds geen bromfietsen klasse A (max. 25 km/uur) en pedelec (snelle elektrische fiets - max 45 km/uur) door deze tramwegel mogen rijden ondanks de aanvankelijk geplaatste borden. De reglementering blijft ongewijzigd en ondertussen werden de juiste borden geplaatst. Dus enkel fietsers mogen dit breed fietspad 'oude trambedding' gebruiken.
- ... sinds een paar maanden aan de kerk een beeldje staat. Maar wie weet van wie of waar het komt? Help ons uit ons lijden en bezorg ons het antwoord, AUB.



LeffinGEZICHT: Mireille Willaert

Veel Leffingenaars kennen Mireille Willaert uit de Leeuwerikenstraat wellicht als de mama van Nathalie en Carla Rommelaere en de oma van Jean en Gisèle.

Maar, wie ooit al eens naar een tentoonstelling van Kunstkring Mercurius geweest is, heeft ongetwijfeld al kennism gemaakt met de opvallende kalligrafische kunstwerken van Mireille.

Na haar carrière als kleuterleidster te Poperinge en vooral te Oostende wilde Mireille het spreekwoordelijke 'zwarte gat' van het pensioen creatief invullen. Even was er twijfel: zou ze naar de academie gaan of met kalligrafie beginnen? Via via had ze vernomen dat er heel goede kalligrafen waren in Brugge en toen was de keuze vlug gemaakt.

Mireille heeft altijd heel veel gelezen - ze houdt zowel van proza als van poëzie - en zo kwam ze heel veel mooie teksten tegen waar ze iets mee wou doen. Het leek haar bijzonder om die mooie teksten in schoonschrift om te zetten en er op die manier een klein kunstwerkje van te maken.

Kalligrafie: Ze wist niet goed waar ze aan begon.

De benaming 'kalligrafie' komt van het Griekse 'kallos' (=schoon) en



'graphie' (= schrijven). "Pas als je begint met kalligrafie merk je dat er geen einde aan komt", zegt Mireille. Ze begon met het volgen van een degelijke basiscursus waar ze het schrijfmateriaal leerde kennen en slechts één lettertype bestudeerde dat ze daarna voortdurend inoefende. "Maar dan leer je een volgend lettertype en nog één en nog één en dan wordt het moeilijker." zegt ze. "Je wilt de essentie van een tekst weergeven door de keuze van het gepaste lettertype. Je moet dus op zoek gaan naar de letter waarvan de schoonheid, het evenwicht en het ritme perfect samengaan met de inhoud van de tekst. Daarbij komt dan het probleem van de lay-out. Hoe breng je het geheel? Welke technieken kan je aanwenden om een gepaste achtergrond te creëren? Welke papiersoort past het best bij de tekst? Welke pen kan ik gebruiken?"

Er is zo veel materiaalkennis vereist. Op handgeschept papier bijvoorbeeld loopt de inkt uit en terwijl de ene pen goed is voor strak schrift is de andere meer geschikt om met zwier te schrijven en krullen te maken.”

Na jaren van vervolg- en vervolmakingscursussen heeft Mireille zoveel variaties op letters geleerd, weet ze zoveel over papier, schrijftechnieken, compositie, contrasten, lay-out enzovoort. Als ze daar dan allemaal aan denkt en ze ziet dat lege blad uitdagend voor zich liggen, dan slaat de schrik haar soms om het hart. Hoe meer ze weet waar ze rekening mee moet houden, hoe moeilijker het wordt. Vandaar dat Mireille dan eerst proefteksten maakt die ze daarna verknipt en verschuift tot de lay-out bijna goed is. Op die manier merkt ze dan dat, als ze bijvoorbeeld die ene letter wat smaller maakt of een andere wat rekt, de lay-out goed komt. Natuurlijk moet je eerst perfect weten wat de vorm van een letter is voor je hem kunt vervormen, uitrekken of smaller maken. Daarna schrijft ze ter controle nog eens een kladversie van de tekst alvorens over te gaan tot de definitieve netversie. Vaak heeft Mireille een tekst zo soms wel tien keer geschreven! Van een engeligeduld gesproken!

Dertien jaar heeft Mireille nu lessen gevolgd en dat was steeds een stimulans om nieuw werk te maken. Nu probeert ze in praktijk te brengen wat ze geleerd heeft. Kalligrafie is nu voor Mireille meer dan alleen maar schoonschrijven, het is voor haar een

kunstvorm geworden. Mireille heeft al zoveel ervaring, bagage en inzicht opgedaan die het haar mogelijk maken om volledig op eigen benen te staan en waarmee ze alle kanten uit kan. Naast het academisch werken, werkt Mireille nu veel vaker vanuit een buikgevoel.

Mireille wil ook kinderen inspireren en heeft al vaak workshops gegeven in de Middelkerkse scholen – daarbij denk ik vooral aan ‘schrijfdans’ - en enkele jaren terug bracht ze tijdens de week van de amateurkunsten samen met Miniek Devisscher het ‘pletwals tekenen’ voor kinderen.

Kartonnage en boekbinden:

Mireille heeft in de loop der jaren al heel veel teksten kalligrafisch geschreven en verzameld. Alles moet dan ook op de een of andere manier opgeborgen worden en dus is



Mireille handgemaakte dozen gaan creëren om al dat moois in te bewaren. Eens het maken van die dozen onder de knie, vond Mireille er ook andere bestemmingen voor. Toen haar kleindochter Gisèle bijvoorbeeld haar plechtige communie deed, heeft Mireille voor iedereen in de familie een kunstig 'communiedoosje' gemaakt als blijvende herinnering.

Creatief bezig zijn is voor Mireille een dagtaak, steeds weer zoekt ze nieuwe uitdagingen en oorspronkelijke 'dragers' voor haar kalligrafie. Zo ontdekte ze leporello's of harmonicaboekjes met zigzag gevouwen blaadjes en een kaft van zelfgemaakt papier.

Daarnaast begon Mireille ook met boekbinden, jawel - het zelf ambachtelijk samenstellen van een boek door het met garen aan elkaar naaien van vele vellen papier. Daaromheen wordt achteraf een harde kaft (vaak leer) gelijmd.



Tekst is herinneringen en zo veel meer.

Ondertussen sieren al heel wat boeken en boekjes met mooie ruggen haar kast.

Pronkstuk in haar verzameling echter is haar kalligrafisch geschreven en geïllustreerd kookboek met houten kaft waarin de letters zijn uitgespaard.

Om dat alles te verwezenlijken is heel veel geduld vereist, Mireille moet innerlijk rustig zijn, anders lukt het niet, zegt ze. Maar wie Mireille kent weet dat ze een geduldig iemand is. We kunnen dus nog heel wat moois van haar verwachten. Ik kijk er alvast naar uit.



Mireille zoek vaak inspiratie in de natuur: zoals deze tekst geschreven in de vorm van de pluizenbol van een paardenbloem.

Het gat in de lokale markt: De Markt van de Makers

Zondag 7 oktober, 11u. Een mild zonnetje schijnt over de site van de Groenhagemolen waar een 50-tal mensen staat, zit of kuiert op de eerste Markt van de Makers. Er is van alles te koop: zuivel, confituur, advocaat, ... allemaal in Leffinge ambachtelijk gemaakt. Ook prominent aanwezig is een groot kraam met biogroenten en –fruit. Maar er zijn ook handwerkjes, oude boeken, ... De sfeer is opperbest. Er wordt soep geschonken en plaatselijk bier; iemand bakt pizza's. En de molen in het oude molenhuis draait! Je kan er meteen de verse bloem kopen en zelf aan de slag gaan. Sommige kraampjes zijn tegen 11 u. al uitverkocht.

De markt is een organisatie van "De Wiek", een stuurgroep met omwonenden die, samen met VZW DE Batterie, een invulling wil geven aan de site.

Bezieler Maria Boydens is tevreden na de eerste editie: "De bezoekers van de markt waren heel positief, de markt-kramers zelf ook. Na de eerste markt gingen we allemaal met een brede smile naar huis."

Wat is het doel van de markt eigenlijk?

Maria: "Het doel is om de bewoners te laten genieten van boodschappen doen in de buurt. Om hen ondertussen de gelegenheid te bieden om een babbeltje te slaan met burens en om hen producten van lokale producenten te leren kennen. Bevorderen van sociaal contact is een belangrijke doelstelling van het project De Wiek. Kortom, om het nuttige aan het aangename te paren. Voordeel van een lokale markt is ook dat transport en overbodige verpakkingen zoveel mogelijk vermeden worden. Dat is mooi meegenomen."

Zondag 18 november, 11 u. Het zonnetje schijnt alweer weldadig over de site bij deze 4e editie van de Markt. Het aanbod is uitgebreid; er is nu ook granola, biologische wasproducten, vlees,... De snijdende wind heeft wel een paar verkopers doen afhaken.





Mogen er nog verkopers bij?

Maria: “Absoluut! Iedereen die producten verkoopt die biologisch geteeld zijn of ambachtelijk gemaakt, of streekproducten. Ook Leffingenaars die zelf dingen maken of telen, of iets op overschot hebben, zijn heel welkom.

Waar willen jullie naar evolueren?

“We dromen ervan dat de markt een vaste waarde wordt in het dorp en het molenaarshuis een echt wijkcentrum. Dat boodschappen doen op de markt ook een beleving wordt doordat er, naast de vaste kramen, ook telkens

wisselende kraampjes zijn. Of omdat er eens een muziekgroepje speelt, dat je iets kunt proeven, of dat iemand een ambacht demonstreert. Het zou mooi zijn als nog meer Leffingenaars en boeren uit de streek hun eigen producten zouden aanbieden.”

Wat een verrijking, wat een meerwaarde voor Leffinge! Het is duidelijk: dit is een initiatief met heel wat potentieel, dat zeker op termijn ook een publiek buiten ons dorp kan aanspreken. Het aanbod, de sfeer, de locatie met mogelijkheden zowel binnen- als buitenshuis zijn een troef. Wie bezoekt zelf niet graag, als we op reis zijn, een plaatselijke markt?





Het zal zaak zijn voor de initiatiefnemers om blijvend het aanbod te diversifiëren, om telkens voor een aparte sfeer te zorgen en voldoende en gepaste publiciteit te maken. Voor dergelijke speciale beleving, maakt men al eens graag een verplaatsing.

De markt is er elke eerste en derde zondag van de maand van 9 tot 12 u.



Wil je meer info, wil je zelf iets aanbieden, of gewoon meewerken,... je kan terecht bij Maria: mariaboydens@gmail.com. Kijk ook eens op de Facebookpagina 'De Wiek'.

Doen!
We kunnen het alleen maar aanraden!

Foto's Johan Lambert

Zij bezorgen bij u aan huis

Een aantal handelaars maakt het u extra gemakkelijk. Wie geen tijd, zin of mogelijkheid heeft zijn aankopen zelf in de winkel af te halen, kan aan onderstaande handelaars vragen om het bij u thuis te bezorgen:

Bakkerij de Munter

Dorpsstraat 27 - 059 30 20 50

Bakkerij Vanmaele

Dorpsstraat 19 - 059 30 02 75

Van der Espt

Dorpsstraat 37 - 059 30 02 90

Apotheek Debruyne Klaas

Dorpsstraat 26 - 059 30 19 49

Dorpslagerij Gunther en Mieke

Dorpsstraat 103 - 059 31 02 84

Chantals naaiatelier

Fleriskotstraat 65b - 0478 62 10 84

Lilly

Dorpstraat 79 - 059 43 41 37

Doggershop - 0494 35 88 10

Homemade Delivery - 0493 81 54 92

Soms wordt wel een kleine kost aangerekend!

Uit de brochure:
'Handelaars leveren aan huis' door
Gemeente
Middelkerke



Creatieve duizendpoot

Denise Vandebroucke verlaat ons dorp



Denise met enkele van haar creaties.

Wie aan het verenigingsleven in Leffinge deelneemt kent haar goed: Denise, de stuwende kracht binnen de crea-afdeling van Samana.

In 2010 besloot Denise om haar vrije tijd nuttig in te vullen en werd ze actief lid binnen Ziekenzorg. Ze nam de taken over van wijlen Leon Decoster.

Als creatieve en bezige bij zorgde ze onder meer voor de taferversiering en het aankleden van de zaal. Op voorstel van José Vandecasteele werd Denise vier jaar later de drijvende kracht achter de creatieve afdeling van Samana Leffinge.

“Ik ben sowieso een ‘prutser’ en het talent en de gedrevenheid om dit te

doen heb ik meegekregen van mijn moeder Laura Andries. Veel informatie vond ik via het internet. Pinterest is een fantastische bron van inspiratie. Achttien mensen waren bij de start aanwezig, meer dan verwacht. Dit aantal groeide tot ongeveer 30 actievelingen die driemaandelijks samen kwamen om te knutselen en te keuvelen bij een lekkere koffietafel die enkele keren door mij werd verzorgd”, vertelt Denise

Micheline Barrat, Mieja Braem, Gaby Cuvelier, Arlette Dert, Monique Hamers en Ingrid Lava ontpopten zich tot gemotiveerde medewerkers. Bij Denise thuis vonden de voorbereidingen plaats van deze gezellige hobby-namiddagen.

De kunst- en knutselwerkjes werden vaak seizoensgebonden gemaakt: Een kerstman in het najaar, een zonnebloemventje in de zomer...

Op de kerstmarkt in de Zwerver werden al twee keer werkjes verkocht ten voordele van Samana.

“Ik vind het zo leuk om creatief bezig te zijn. De drijfveer is de tevredenheid en het amusement van alle aanwezigen. De dankbaarheid en een glimlach geven me de motivatie om samen met hen iets moois te realiseren”, vertelt ze enthousiast.

Oudenburg, een nieuwe thuis!

Binnenkort verhuizen Denise en haar man Raf Naessens naar een nieuwe woning in Oudenburg op wandelafstand van het centrum, in de buurt van hun dochter Natascha.

De toekomst zal uitwijzen of ze crea-actief blijft binnen Samana.

Eén ding is zeker: ze zal Leffinge en de crea-vriendengroep missen.

Bij deze: hartelijk dank voor je inzet in Leffinge de afgelopen jaren en het ga je goed in je nieuwe omgeving!



MOMENTEN uit de “GROOTE OORLOG”

(1918/4)

LEFFINGE, oktober – december 1918

Hoogstwaarschijnlijk bereikt het menselijk leed in de laatste maanden van 1918 haar hoogtepunt.

Op 2 oktober komt het Duitse bevel dat alle mannen tussen 14 en 40 jaar de gemeente moeten verlaten, zij vertrekken nog dezelfde dag, anderen één dag later. Zij worden als een levend schild voor de Duitse troepen uitgedreven. Te voet, onder bevel van oude soldaten, trekken ze richting Brugge. Overal ziet men ellende en vooral vele zieke mensen. Wegens de barre weersomstandigheden en de verzwakte gezondheid worden vele mensen ziek, ze vallen als vliegen door de beruchte Spaanse griep. Het zijn Amerikaanse soldaten die de Europese bevolking besmetten, ten gevolge hiervan sterven tussen 20 en 40 miljoen mensen.

*ze vallen als
vliegen door
de beruchte
Spaanse griep*

Ook Leffinge blijft niet gespaard, de helft van de inwoners is grieperig. Enkele Leffingse uitgedrevenen krijgen de raad van een oudere Duitse soldaat om cognac te drinken met

honing en wonder boven wonder blijkt dit te helpen. Maar toch laten elf uitgedrevenen het leven door de Spaanse griep, allemaal jongelingen tussen de 13 en de 30 jaar jong.

Begin oktober voelen vele Duitse soldaten de bui hangen en maken aanstalten om te vertrekken. Anderen proberen één of ander vervoermiddel te bemachtigen. In de nacht van 2 op 3 oktober nemen enkele soldaten het paard mee van het echtpaar Boerjan. Renilde, de stiefdochter, verweert zich heftig en wordt neergestoken met een bajonet. De zaak wordt geklasseerd zonder gevolg. Bij de Leffingse ontruimden in juli 1917 krijgt men op het einde van de oorlog te horen dat er zestien Leffingenaars gestorven zijn van ouderdom, van leed, van verdriet.

Op 14 oktober, tijdens de laatste beschieting op Leffinge, sterft slachter - herbergier Désiré Van Loo (49 j). Hij is aan het werk op een lapje grond tussen de Dorpsstraat en de Papegaaistraat. Hij wordt dodelijk getroffen door een schrapnel in het hart. Diezelfde dag trekken Belgische soldaten over de IJzer en verdrijven de Duitsers uit hun stellingen. In de nacht van 16 op 17 oktober brengen



Voor de Duitsers volgt het codewoord 'Siegfried' voor de 'Rückzug'.

de Duitse soldaten de brug over het kanaal tot ontploffing. Vanuit Slijpe trekken de zegevierende Belgen op vrijdag 17 oktober in de voormiddag het dorp binnen. Voor de Duitsers volgt het codewoord 'Siegfried' voor de 'Rückzug'. Al snel slaat de dolle vreugde om in gelatenheid. De mensen hebben honger, de mensen willen rouwen om verloren familieleden. Dan volgt de grote opkuis. Huizen worden wederopgebouwd, meubels hersteld of gekocht, honderden formulieren worden ingevuld tot indienen van schadeclaims.

Broer, zoon en vader keren terug van het IJzerfront of uit krijgsgevangenschap. Het voedsel blijft gerantsoeneerd, de schaarste is nog groot, voor velen heeft de bevrijding en de daaropvolgende jaren een wrange smaak. Verdriet en vreugde gaan hand in hand.

Jean Marie Barra

Heemkring Graningate

Hiermee zetten wij ook een punt achter de verslaggeving over ons dorp in die vreselijke Grote Oorlog, 100 jaar geleden. Bedankt om voor ons de reporter ter plaatse te willen zijn, Jean-Marie!

Uit in Leffinge

Alle hierna vermelde activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

Elke 1e en 3e zondag van de maand

Markt van de Makers – Groenhagemolen – van 9 tot 12 u.

Info: mariaboydens@gmail.com

Elke week woensdagnamiddag **kaarting**

Zaal Centrum 13 u .

Info KGB Leffinge godelieve.desender@telenet.be - 0494 17 23 08

Elke 1ste en 3de vrijdag van de maand **YOGA voor Senioren**

Zaal Centrum 14.30 u.

Info KGB Leffinge godelieve.desender@telenet.be - 0494 17 23 08

Donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart 2019

Feest in de Zwerver – optredens van de leerlingen van de Vrije Basisschool - namiddag

Info: info@stjolef.be

Donderdag 14 februari, 28 februari en 14 maart 2019

Cursus: cosy kussen breien

door Rita Keereman

Bib te Leffinge – 13.30 u.

Info: KVLV Leffinge – francine.duron@middelkerke.be



Op woensdag 13, 20 en 27 maart en op 3 april 2019

Volksdansinitiatie met lesgever Koen Denduyver – zaal Centrum – 20 u.

Info: KVLV Leffinge – francine.duron@middelkerke.be

Donderdag 21 maart, vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2019

“Cafépraat” van auteur Gie Beullens – Altoos Doende

De Zwerver – 20 u.

Info: altoos.doende@gmail.com

Donderdag 10 januari 2019

**Seniorenfilmnamiddag Kinopolis Oostende -
vertrek Kerk Leffinge 14u.**

Info: KGB Leffinge godelieve.desender@telenet.be
0494 172308

Donderdag 31 januari 2019

**Jaaropener met menopauze-
consulente, aansluitend
pannenkoekenfestijn –
't Centrum – 14u**

Info: KVLV Leffinge
francine.duron@middelkerke.be



Zaterdag 2 februari 2019

**Flor Barbry's volkstoneel voor Frans-
Vlaanderen "De Communiefeste" –
De Zwerver – 20u**

Info: de Gezinsbond
Marleen Decat – 059 27 93 92

Maandag 4 februari 2019

**Kookles: soep is hot door Ria Colaert
zaal Centrum – 13u30**

Info: KVLV Leffinge
francine.duron@middelkerke.be

Zaterdag 9 februari 2019

**Pannenkoekenfestijn –
pannenkoeken à volonté
met koffie of chocomelk
(6€/volwassene –
tem 12 jaar 4€) –
De Swaene – vanaf 14u**

Info: www.swaenefietsers.be of
geert.dhondt10@gmail.com 0494 93 58 81



Donderdag 14 februari 2019

**Seniorenfilmnamiddag Kinopolis Oostende -
vertrek Kerk Leffinge 14u**

Info: KGB Leffinge godelieve.desender@telenet.be
0494 172308

Dinsdag 19 februari 2019

**Bloedafname – De Zwerver
van 16u30 tot 19u**

Info: info@middelkerke.rodekruis.be



Donderdag 21 februari 2019

**Bezoek Mu Zee Oostende tentoonstelling
Raoul Servais - vertrek Kerk Leffinge 14u**

Info: KGB Leffinge godelieve.desender@telenet.be
0494 172308

Donderdag 14 maart 2019

**Seniorenfilmnamiddag Kinopolis Oostende -
vertrek Kerk Leffinge 14u**

Info KGB Leffinge godelieve.desender@telenet.be
0494 172308

Zaterdag 16 maart 2019

Opendeurdag gemeenteschool De Bonte Pier

Info: debontepier@middelkerke.be

Donderdag 21 maart 2019

**Bowlingnamiddag -
vertrek Kerk Leffinge
13u45**

Info KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be - 0494 172308



Dinsdag 26 maart 2019

**Bloemschikken Paasstuk maken onder
begeleiding van Jan Pauwels "Florina" –
't Centrum – 19u30**

Info: de Gezinsbond
Marleen Decat – 059 27 93 92

*Alle Leffingse verenigingen wordt gevraagd om hun activiteiten die voor iedereen toegankelijk
zijn **vóór 15 februari 2019** door te mailen naar leffingezicht@gmail.com .*

Leffings Gezichtje: Matti

Dinsdagavond 16 februari 2016, 8 dagen na zijn amandeloperatie, begon de Leffingse Matti (3) bloed op te hoesten. Mama Tamara Van Casteren trok daarop naar de spoedafdeling van het AZ Damiaan in Oostende. Daar zouden ze de wonde van de amandeloperatie meteen opnieuw hechten om het bloeden te doen stoppen. Helaas liep het ergens bij de beademing van Matti fout omwille van een foutieve communicatie. Hij kreeg een veel te lange tijd te weinig zuurstof. Hij werd meteen in een kunstmatige coma gelegd en in allerijl naar het UZ Gent overgebracht. Het kindje van Tamara en papa Arn Vandercruyssen dreigde diezelfde nacht te sterven of hij zou tegen de volgende ochtend hersendood zijn. LeffingeZicht had een gesprek met Tamara.

Ondertussen zijn we bijna 3 jaar verder en heeft Matti al enkele grote stappen voorwaarts gezet. Vertel!

Hoewel de artsen ons in Gent op het allerergste hadden voorbereid, kwam Matti er beter van af dan gevreesd. 48u na het dramatische gebeuren werd een eerste EEG van zijn hersentjes gemaakt en daaruit bleek dat er nog steeds activiteit was; weliswaar zeer basaal, maar hij was niet hersendood. Na bijna 3 weken

coma, werd duidelijk hoe erg ons kereltje getroffen was. Onze levendige en immer welgezinde kleuter was terug een baby geworden.

Na 1 maand op Intensieve Zorgen, verhuisden we naar de gespecialiseerde afdeling van het kinderziekenhuis van het UZ Gent en startten we een intensieve revalidatie in het KinderRevalidatieCentrum. We werden daar ook voorbereid op alles wat Matti in het dagelijkse leven niet meer zou kunnen. Maar er werd ook alles op alles gezet om hem zoveel mogelijk terug aan te leren.

De grootste succeservaring is dat hij na 6 maanden sondevoeding eindelijk weer via zijn mondje kon eten. En ook het drinken volgde al snel! Al moeten we het hem zelf nog aangeven. De coördinatie van zijn armen, handen, benen en voeten is tot op vandaag nog steeds niet teruggekeerd. Ook alleen zitten lukt hem niet. Zijn hoofdje rechtop houden, is niet mogelijk zonder hoofdsteun. Hij blijft voor alles volledig afhankelijk van mama en papa. Maar hij maakt vorderingen. Hij herkent ons terug en ook de mensen die hij vaak ziet of hoort. Hij lijdt ook aan CVI, een afwijkende visuele waarneming die niet door een oogprobleem of ontwikkelingsstoornis is te verklaren.



Hij toont ons met veel lawaai wanneer hij blij, boos of verdrietig is. Maar eigenlijk is hij nog altijd de superflinke en lieve jongen zoals hij voordien was. We zijn eigenlijk gelukkig dat hij is wie hij nu is, het had nog veel slechter kunnen zijn.

Hoe ziet zijn dagindeling er momenteel uit?

Sinds 1 september 2017 gaat Matti elke weekdag naar een aangepaste school in Oedelem, waar hij begeleid en ondersteund wordt door een geweldig team van juffen, kiné's, logo's, kinderverzorgsters, enz... Hij wordt elke morgen rond 7u20 opgehaald door een rolwagenbus en tegen 17u brengen ze hem terug naar huis. Hij krijgt 3 à 4 keer per week kiné op school en dan nog 1x bij Kinékiddies hier in Leffinge. Ook de gewone schoolse activiteiten komen aan bod: kleuren, knutselen, muziek, snoezelen, enz. Sinds dit schooljaar blijft hij ook elke week 1 nacht slapen in het internaat van zijn school.

Tijdens de weekends, de schoolvakanties en op woensdagnamiddag is Matti gewoon bij ons thuis en proberen we het leven zoveel als mogelijk zijn gewone gangetje te laten gaan. Tijdens vakantieperiodes gaat hij sinds deze zomer ook een dag of 3 per week naar een instelling in Aartrijke. Soms blijft hij er ook eens een nachtje slapen; dat geeft ons ook eens een avondje "recup". Het geeft ons een enorm gerust gevoel dat ze hem daar en op school graag zien.



Wat voorspelt de toekomst?

Matti staat nu al verder dan wat ze bijna 3 jaar geleden voorspeld hadden, dus wie weet waar staat hij binnen 10 jaar? We weten met zekerheid dat we hem nooit meer terug zullen hebben zoals hij voordien was. Maar hersenen zijn pas volgroeid tegen je 25ste, dus hij heeft nog een hele weg af te leggen.

Matti heeft nog een zusje, Margot. Hoe gaat zij om met de situatie?

Margot had het in het begin heel erg moeilijk. Ze werd, net als wij, begeleid door psychologen. Toen Matti 7 weken in het ziekenhuis lag, vernamen wij plots dat ze tegen de kinderpsychologe had gezegd dat zij schuldig was aan wat Matti overkomen was. Ze zaten immers samen in bad toen Matti bloed is beginnen ophoesten en enkele minuutjes ervoor had Margot een beetje warm water laten lopen. Ze was er van

overtuigd dat Matti daardoor is beginnen bloeden. Je zal maar 7 weken met dat gevoel rondlopen als kindje van 6 jaar.

Ze zegt nog heel vaak dat ze haar broertje mist. Ze wou aan de Sint de oude Matti terugvragen. Ze ziet hem doodgraag, en is jaloers en verdrietig wanneer ze vriendinnetjes ziet spelen met broertjes of zusjes.

Waar trekken jullie zich meest aan op? En wat is het moeilijkst?

Dat hij nog bij ons is. Dat ik hem elke morgen een dikke zoen kan geven en hem elke avond in zijn eigen bedje kan leggen. Er zijn gezinnen die dat geluk niet meer hebben. En uiteraard ook de vele steun van de mensen rondom ons. Zelfs van mensen die ons slechts kennen van één van de artikels uit de krant. Wanneer mensen vertellen hoeveel bewondering ze voor ons hebben, dan doet dat deugd en zijn we wel eventjes trots op ons zelf. Het is een beetje erkenning voor al wat je als gezin doet.

Onze klacht tegen het ziekenhuis ligt nu al ruim 2,5 jaar bij de onderzoeksrechter en het dossier is nog steeds niet afgerond. We vroegen vorig jaar een Persoonlijk Assistentie Budget aan voor Matti om alle zorg te kunnen betalen, maar nu blijkt dat we “te goed” zorgen voor Matti, dus we krijgen dat budget niet.

Sinds mei zijn we volop aan het kijken om ons huis aan te passen. We willen boven onze garage een ruimte bijbouwen met daarin een slaap/snoezel-gedeelte met een hoog-laagbed en een badkamerdeel met een verhoogd bad, een grote verzorgingstafel,... Dit allemaal door middel van een plafondblif en een kokerlift zodat we Matti niet meer manueel moeten heffen. Ook de leefruimte moet worden verruimd, deuren moeten breder, drempels weggewerkt. Gelukkig kunnen we terecht voor tegemoetkomingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Onze plannen werden echter afgekeurd omdat we niet op het gelijkvloers bijbouwen. Maar Matti blijft groeien en verzwaren. Hij weegt intussen 20 kg en hij kan mama niet eventjes vastnemen. Het is dus noodzakelijk dat er aanpassingen komen.

Wat we niet graag horen is wanneer mensen zelf prognoses stellen. Soms spreken mensen mij aan over Matti en dan volgt er wel eens “Dat zal nooit niks meer worden zeker?” of “Hij zal wel nooit meer kunnen lopen zeker?”. Zo’n uitspraken doen pijn en maken me boos. Tegen zo’n mensen zijn we snel uitgepraat. Als er na hun prognoses ook nog een “En oe ist nu eigenlijk met em?” volgt. Dan antwoorden we met een droge “goed wi”! ;-).

**Bedankt voor dit interview en heel veel
bewondering voor jullie positiviteit en kracht!**

Even achterom kijken

400 jaar geleden

Reeds in 1619 wordt de Hoeve 't Fleriskot vermeld als tempeliershoeve. De hoeve is ontstaan in de 8ste / 9de eeuw. De oorspronkelijke bergschuur met strooien dak werd vernield tijdens de eerste wereldoorlog. (Bron: Graningate)

90 jaar geleden

Naast de Groenhamolen werd een maalderij met armgasmotor opgericht die door de gebroeders Rommel werd uitgebaat. De maalderij bleef in werking tot 1986. *Bron: Werkgroep Groenhamolen Leffinge*



30 jaar geleden

In februari '89 werd Leffinge een gloednieuwe en gezellige cafetariaruimte rijker bij de Sportloods. Deze kreeg de naam "De Barloke" mee en voltooide daarmee het Leffingse sportcomplex die oorspronkelijk de naam de Barge had. *Bron: www.middelkerke.be*

25 jaar geleden

Op 11 januari '94 overleed August Decoster op 95-jarige leeftijd. Daarmee was de laatste Leffingse oudstrijder '14 – '18 overleden. Als 17-jarige werd hij in 1915 opgeroepen voor het leger. Met kermiswoensdag '19 kwam hij als laatste Leffingstrijder terug in het dorp. Tijdens WOII was hij aangesloten bij de burgerwacht. *Bron: Zeewacht 21/1/1994*





Foto waarop het schilderij gebaseerd is.



25 jaar geleden

In 1994 werd Leffingenaar Roland Hosten winnaar van de 63ste Prix Groupe Creer Epernay in Frankrijk, een internationale kunsttentoonstelling. Hij werd laureaat met het aquarel Schapen in Damme. En geloof het of niet: na de wedstrijd verdween het schilderij en Roland zag het nooit meer weer!

5 jaar geleden

Begin 2014 werd LeffingeZicht gelanceert, in opvolging van 'De Leffingenoare'. Met het zogenoemde 0-nummer werd een oproep gedaan naar een naam voor dit nieuwe krantje. Het eerste volledige nummer verscheen in april 2014.

Leffinge DORP inZICHT

Nieuwe dorpskrant in de maak !

De werkgroep Dorp inZicht Leffinge betreft het stopzetten van de dorpsraad van Leffinge, en hiermee ook de Leffingenoare. Uit de dorps-enquête bleek dat de Leffingenoare zeer veel gelezen werd en er waren ook een heleboel suggesties voor verbetering. Hiermee wil de werkgroep Dorp inZicht aan de slag gaan, dus tijd voor een nieuwe dorpskrant! Enkel voor de inhoud moeten we nog zelf zorgen!

met medewerking van **middelkerke**

Dat verdient een bloemetje!

Ook in 2018 kregen tuinliefhebbers in Middelkerke de kans om uit te pakken met hun tuin in de jaarlijkse bebloemingswedstrijd.

Een professionele jury bezocht tijdens de zomermaanden (juli en augustus) alle kandidaten en gaf punten op de categorieën kleur, originaliteit en onderhoud.

Enkel de tuinen die zichtbaar waren vanop de openbare weg kwamen in aanmerking voor de titel van de mooiste tuin of gevel.

Voor de landbouwbedrijven was dit niet van toepassing.

*Onze Leffingse tuinliefhebbers hebben zich ook in 2018 van hun beste kant laten zien. **Leffinge eindigde 3x op de eerste plaats!***

Categorie gevel en terras:

- 1. Lamoot Charles,
Groenhagestraat 56**
3. *Janssens Rik,
Dorpsstraat 33*
4. *Vandendriessche Jeffrey,
Leffingestraat 12*
9. *Boutry Christel,
Cabinestraat 2*
14. *Vermeersch Christiane,
Vaardijk-Zuid 51*
23. *Debergh Camilla,
Groenhagestraat 26*
28. *Vogelaere Micheline,
Dorpsstraat 30*

Categorie charmetuinen

- 1. Devriendt Ides,
Dorpsmolenstraat 43**
3. *Deconinck Johan,
Vinkenstraat 16*
6. *Sabbe Michel,
Vinkenstraat 2*
8. *Willaert Antoon,
Dorpsmolenstraat 8*
9. *Verduyn Hannes,
Ieperleedstraat 31*
12. *Verduyn Luc,
Ieperleedstraat 33*
13. *Depinois Magda,
Dorpsmolenstraat 16*
14. *Deknudt – Moyson,
Patrijsstraat 19*
19. *Meyfrootd Hans,
Patrijsstraat 32*

Categorie tuinen groter dan 75m²

- 11. Meyfrootd Louis,
Kopstraat 12
- 16. Vanhove Herman,
Vaardijk Noord 49
- 21. Lanckriet Dorine,
Leffingestraat 39b
- 22. Mevr. Haegeman,
Cabinestraat 3
- 31. Lowyck Pascal,
Bargestraat 8
- 23. Galle André,
Ieperleedstraat 2

Categorie tuinen kleiner dan 75m²

- 7. Vandenberghe,
Vaardijk Zuid 34
- 23. Jonckheere Roland,
Groenhagestraat 45
- 25. Vandamme Ronny,
Wielewaaistraat 14
- 27. D'hondt Geert,
Lijsterstraat 12
- 28. Rommens Sven,
Korte Zwepenstraat 24
- 29. Anthierens Jozef,
Fleriskotstraat 112
- 32. De Block Patrick,
Leeuwerikenstraat 16
- 33. Dhondt Etienne,
Ieperleedstraat 54

- 34. Devriendt Jeroen,
Patrijsstraat 34
- 35. Van Belleghem Anja,
Dorpsmolenstraat 17
- 38. Vandekerckhove – Van Eycken,
Ieperleedstraat 10

Categorie bedrijven

- 1. **Van Dycke Hubert,
Mechelhofweg 2**
- 3. Strubbe – Laridon,
Zevекotesteenweg 4
- 5. Derieckere Roger,
Dimmereieweg 1
- 10. De Grijsse Jeanne,
Wilskerkestraat 7

Geïnteresseerden voor de bebloemingswedstrijd van 2019 kunnen zich **vóór 1 juni** inschrijven in één van de 5 categorieën via **bebloemingswedstrijd@middelkerke.be** met vermelding van naam, adres en categorie:

- 1. gevel- en terrasbebloeming
- 2. bebloemde tuinen kleiner dan 75 m²
- 3. bebloemde tuinen groter dan 75m²
- 4. charmetuinen
- 5. landbouw- en commerciële bedrijven

Hoplr, een nieuw buurtnetwerk

Eindelijk mag ook Leffinge een van haar inwoners ‘ambassadeur’ noemen. Zijn naam is Filip Descheemaeker. Hij is de man achter het project ‘Hoplr Leffinge’ en als ambassadeur in naam de voortrekker ervan.

“In Oostende bestaat nu al het misschien beter gekende systeem LETS (Local Exchange and Trading System). Dat bestaat erin dat de leden onderling diensten en goederen kunnen aanbieden. Ze krijgen daarvoor betaald of ze betalen met de lokale ruileenheid ‘Schelpen’. Een soort handel zonder geld dus.”

Maar dan kwam Filip in contact met het recentere Hoplr, afgeleid van City Hopping.

“Hoplr is een website in het Nederlands die net als LETS bedoeld is als een sociaal netwerk om mensen te verbinden met elkaar en hun omgeving. Het grote verschil met LETS is dat er niet gewerkt wordt met een ruileenheid.”

Betalend of gratis: jij kiest

Dus geen ‘Schelpen’ maar nu echt geld, Filip!!!

“NEEN, helemaal niet. Dat is net het leuke want in Hoplr bepalen de leden zelf of ze financieel vergoed willen worden dan wel gratis aanbieden. De beide partijen kunnen altijd onderling

overeenkomen hoe ze de zaak willen afhandelen.”

Kan je een paar voorbeelden geven, Filip?

En de ambassadeur verbaast met de ene mogelijkheid na de andere.

- Je stelt jezelf voor om eens met een eenzame buur een wandeling te maken. Gratis en misschien een leuke babbel erbij.
- Verenigingen kunnen hun activiteiten bekendmaken.
- Je bent op zoek naar een grote ladder.
- Problemen met je tablet. Misschien kan iemand helpen.

Een plaatsje voor alles

Nagenoeg alles kan dus op Hoplr aan de bak komen: nieuws, events, veiligheid, verkeer, cultuur, muziek, rommelmarkt, hobby.

Hoplr Leffinge werkt wel in een afgebakend gebied (dorpskern van Leffinge en nabije omgeving) zodat het hele systeem beheersbaar blijft.



Filip die zijn tuin ter beschikking stelt voor wie gratis een stekje van een of andere plant wil.

Bovendien houdt de ambassadeur discreet toezicht op de site zodat onbehoorlijke zaken (zoals racistische uitspraken) geen kans krijgen.

HoplR Leffinge heeft ondertussen al 95 leden.

Wie geïnteresseerd is gaat naar de site www.hoplR.com. Om op de regio Leffinge te komen gebruik je de code **PB9G7**. Wie zich inschrijft krijgt een nummer (een soort code dus om de privacy te beschermen) waarmee men dan toegang krijgt tot de buurt waarvoor men zich ingeschreven heeft. Het inschrijven is gratis.

Inlichtingen bij Filip Descheemaeker, gastenkamer@gmail.com, 059 30 29 56.

Niek Deflou en zijn Viking Challenge

Half december werd bij VIP-FIT (Gistel) de naam van Niek Deflou getrokken uit 1200 kandidaten en won hij een negen maanden durende all-in traject als voorbereiding op de Viking Challenge in september 2018 – een loodzware loopwedstrijd van 60km waarbij de deelnemers de meest waanzinnige obstakels moeten overwinnen en tussendoor nog eens door modderpoelen en waterlopen moeten ploeteren. Een marathon lopen is al keihard, maar dit is echt ultra zwaar.

Met deze actie werd ook geld ingezameld voor de nationale kinderkanker-dag.

Hoewel Niek toen nog rookte, overgewicht had, last had van inspanningsastma en een gescheurde meniscus, werd hij de gelukkige waarmee het fitnesscentrum deze extreme uitdaging wou aangaan. Met de feestdagen voor de deur mocht Niek nog een paar weken ‘genieten’, maar vanaf 1 januari 2018 moest hij stoppen met roken (hij rookte al 15 jaar lang één pakje daags) en met het drinken van cola. Afkicken van suiker vond Niek het ergst – nog steeds soms.

Zijn leven negen maanden op pauze gezet

Vanaf 1 januari 2018 stond het hele leven van Niek volledig in het teken van de Viking Challenge. Gelukkig kreeg hij daarbij de volledige steun van zijn vrouw Lieselot Maertens. Met VIP-Fit werd afgesproken dat hij ‘s avond van 22 tot 23u zou trainen



zodanig dat hij zijn dochtertje Ize (toen nog geen 1 jaar oud) toch nog zou zien.

Niek kreeg een wekelijkse afspraak met de voedingsconsulente van VIP-Fit om zijn eetpatroon op de rails te houden. Hij kreeg een draaiboek van 100 dagen met recepten om gezonder te eten en viel in die periode al twintig kilo af! Daarnaast begon hij ook intens te trainen. Per week kreeg hij 2 uren personal training, 2 à 3 begeleide loopsessies en 3 uren high

intensity interval trainingen. Waar hij eerder met moeite 1 of 2 km kon lopen zonder te wandelen liep Niek na tien weken al langer dan 1 uur en 10km aan een stuk! Zo werd er steeds verder opgebouwd, de trainingen werden steeds intenser en opgedreven tot 16uren per week. Zijn trainingsschema was dusdanig samengesteld dat Niek quasi nooit moe of stijf is geweest. Bovendien heeft hij nooit kwetsuren gehad.

In april liep Niek zijn eerste Strong Viking Mud Run in Nijmegen. Hij voelde zich niet echt voorbereid maar dankzij de eindeloze motivaties van zijn trainers heeft hij het puur op karakter net gehaald.

Het leek eerst onmogelijk, maar training na training, week na week, maand na maand bleef hij progressie maken. Hij bleef afvallen, kweekte spieren bij en werd steeds fitter en fitter. De voorbije zomer liep hij wekelijks 20km en elk weekend was er wel ergens een voorbereidende Viking Run waar hij zich kon testen: In Amsterdam of Rotterdam, Frankfurt, Kopenhagen, enz. Zo haalde Niek ondertussen de Viking medaille (voor 2 runs), de Varjagen medaille (4 runs) en de Iron Viking medaille (42km en het kleine broertje van de Ultra Viking). (zie foto) In die periode was Niek bijgevolg heel weinig thuis – zijn gezinsleven stond op pauze. Gelukkig had Lieselot begrip voor de uitdaging waar Niek voor stond en steunde ze hem 100%.



Alles succesvol afgerond

Op 29 september was het dan zo ver: Niek was ingeschreven voor de Viking Challenge in het Bergische Land in Wiegel nabij Köln: 60km lopen met 3.300 hoogtemeters en 135 hindernissen. Hier had hij negen maanden naartoe geleefd. Fysiek was hij er misschien klaar voor, mentaal echter was het heel erg zwaar. Onderweg is Niek wel tien keer figuurlijk doodgegaan, bij elke heuvel had hij zin de handdoek in de ring te gooien, het was zwaar, loodzwaar. Maar dankzij het vertrouwen van zijn begeleiders, hun geloof in zijn kunnen, de enthousiaste kreten van Lieselot en zijn ouders onderweg, zijn discipline, zijn doorzettingsvermogen bracht hij deze helse tocht tot een goed einde! Bij aankomst gierde de adrenaline gewoon door zijn lijf. En voor VIP-Fit was hiermee het bewijs geleverd: met de nodige professionele begeleiding kan een ongetrainde, obese en rokende man worden klaargestoomd voor wat eerst een onmogelijke opdracht leek. Niek zelf is al blij als hij via deze prestatie 1 persoon kan aanzetten tot lopen. En ik, ik kan alleen maar bewondering opbrengen voor deze bijna bovenmenselijke prestatie.

Een welgemeende proficiat Niek!!

Uw keuze: snel rijden of boetes vermijden!!

Sedert geruime tijd moeten we jammer genoeg regelmatig in het dorp rijverboden betekenen en uit het gesprek met de overtreders blijkt dat sommige ervan 'geflitst' zijn langs de Vaardijk-Zuid nabij het voetbalveld.



Hierbij wordt soms kritiek geuit over de plaats van controle:

*"Ik kwam van over de Leffinge brug en reed linksaf richting Snaaskerke brug, passeerde dus het bord bebouwde kom **niet**, waardoor ik in overtreding werd genomen"* of nog: *"Waarom staat de politie daar? Er is daar weinig bebouwing en ook geen enkele zijstraat en zo'n rechte, brede weg! Het is poenpakkerij!"*

Deze grieven zijn de Politiezone Middelkerke bekend, maar we willen toch enkele argumenten verduidelijken:

De plaatsen waar "de multanova" staat worden duidelijk bepaald in functie van de grootte van de overdreven snelheid die de bestuurders er voeren en volgens het percentage van voertuigen dat er veel te snel rijdt.

Ook het aantal ongevallen, al of niet met gekwetsten, bepaalt mee waar de bemande camera wordt geplaatst.

Er wordt ook rekening gehouden met het aantal passerende voertuigen.

Vooraf werden anonieme controles gedaan om te bepalen of de noodzaak wel aanwezig is om de bemande camera er te plaatsen.

Preventief werd daar het snelheidsbord geplaatst maar dit geeft blijkbaar niet voldoende snelheidsremmend resultaat.



De gemiddelde **maximum snelheid** die dit bord registreerde vorig jaar was **135 km/uur**. Dat is het gemiddelde van alle maximumsnelheden per maand. Bvb januari 145, februari 127, maart 135, april 180, mei 110,... samengeteld en dan door 12 gedeeld. De snelste over het jaar reed maar liefst **199 km/uur waar slechts 50 km/uur is toegestaan**.

Weet ook dat hier jaarlijks ca. 450.000 voertuigbewegingen worden geregistreerd, wat niet weinig is.

Deze plaats is gelegen binnen de bebouwde kom en toch wordt de maximumsnelheid er vaak overschreden. Ongeveer 1 op de 4 bestuurders rijdt er effectief te snel.

De Vaartdijk-Zuid is de meest gevaarlijke weg van Leffinge.

Spijtig genoeg is het enige middel om de snelheid naar beneden te halen er snelheidscontroles te doen, de pakkans te verhogen.

Snelheidscontroles met de flitswagen / bemande camera:

Hoewel iedereen in het dorp nu toch wel zou moeten weten dat de camera er regelmatig staat, laten velen er zich toch nog verschalken.

Daarom wil ik jullie graag eens de resultaten meegeven van de controles uitgevoerd met de bemande camera.



In totaal werden dit jaar tot eind oktober 12.900 voertuigen gecontroleerd. Het aantal voertuigen dat in overtreding was (= snelheid van 57 km/uur of hoger) was meer dan 4000. Dus bijna één op drie.

In totaal werden 115 voertuigen 'geflitst' aan een snelheid van 87 km/uur of hoger. Hiervan werd PV opgesteld en doorgestuurd naar het parket. Deze chauffeurs moe(s)ten zich verantwoorden voor de politierechtbank en vaak leidt dit tot zware boetes en rijverboden.

Sommige van deze rijverboden zijn gekoppeld aan het slagen in het theoretisch, het praktisch, het psychisch of medisch examen en door de jaren heen is me duidelijk geworden dat dit niet van de poes is. Vaak moeten bestuurders meerdere keren hun examen herdoen (met als gevolg een langere periode van niet mogen rijden!).

Iedereen kan fouten maken, niemand is perfect dus iedereen kan wel eens tegen deze 'flits'lamp lopen. Maar er veel meer dan 70 km/uur rijden is toch wel onverantwoord temeer de maximum snelheid verder langs het kanaal 70 km/uur bedraagt.

Daarbij komt dat men er toch een voetbalveld en jeugdlokaal passeert.

Weet ook dat wanneer de snelheid verdubbelt, de remafstand verviervoudigt bij droog wegdek.

Er is dus een mentaliteitswijziging nodig. Het gaat niet op dat men de rijexamens moeilijker maakt als vele bestuurders nadien alle regels aan hun laars lappen.

Verkeersveiligheid begint daar waar de bestuurder de geldende regels naleeft en beseft waarvoor ze gemaakt zijn.

Vorig jaar vielen er in ons land meer dan 600 verkeersdoden.

In Wallonië is de ernst van de ongevallen met de auto een groot probleem: er zijn minder ongevallen dan in Vlaanderen, maar ze zorgen wel voor bijna twee keer zo veel doden.

Het bewijst dat de vele snelheidscontroles het verhoopte resultaat kennen: minder doden en gewonden doordat de bestuurders meer de regels naleven omdat de pakkans hier veel groter is.

Daarom: laat je niet verrassen en leef de geldende verkeersregels na. Doe het voor jezelf, maar ook voor de anderen.

Het zal je maar overkomen dat je door overdreven snelheid een kind van de weg maait...

***Prettige eindejaarsdagen
en een gelukkig, gezond en veilig 2019.***

*Luc Despodt, wijkinspecteur
0498 90 58 59
luc.despodt@police.belgium.eu*

Een goede start

Alweer een nieuwe startende zaak in ons dorp...

U bent op zoek naar een gespecialiseerd grafisch vormgever voor uw feest of evenement?

BART BERT ontwerpt voor u horeca- en evenementendrukwerk.

Info:

Bart Delaere

bartbertprojecten@gmail.com

0470 79 31 48

<https://www.bartbertprojecten.com/>

grafische projecten

**BART
BERT**

Leffinge: vroeger en nu



'Het dorpsplein van Leffinge net voor het begin jaren '60 werd geasfalteerd.
Zou iemand weten wie de vrouw met de fiets en het kindje zijn? Laat het ons weten!

